

Roskilde Fjords

Kajakklub

Brinchhjemmet

Stranvejen 18

Veddelev

4000 Roskilde



Efterår 2007

Tour de Gudenå	2
Redaktørens hjørne	6



Tour de Gudenå 2007.

Efter flere års tilløb var det med spænding og store forventninger, jeg drog mod Silkeborg for at deltage i årets udgave af Tour de Gudenå, der i år havde 40 års jubilæum. Fra RFK var vi 11 roere. De seks sejeste, Finn og Martin i K2, Mads og Helle i K2 samt Finn Roer og Nicolai i K1, skulle ro marathon-distancen på 120 km. De fem øvrige, Hanne, Marlis, Regina, Per og jeg, alle i K1, skulle deltage i turistklassen, TDG Classic på 58 km. Vanen tro mødtes vi med deltagerne fra Jyllinge Sejlklub (Bjarne, Nicolai og Kaj, alle i K1).

I løbet af ugen tænkte jeg på, som mange andre, hvordan vejret ville blive; bare det nu ikke blæser for meget om lørdagen, hvor der skulle roes over flere søer, hvor både Mossø og Julsø kunne være krævende. Jo mere vi nærmede os afrejsedagen, des mere vind lovede vejrprofeterne. Da vi ankom fredag aften lød seneste melding på 11 m/s. Det var naturligvis "træls" men ikke uoverkommeligt, dog var enkelte lidt betænkelige.

Efter vores ankomst på vandrehjemmet, der ligger lige ud til Gudeåen; det var bare så fint, måtte vi have noget at spise. Det blev på Jensens bøfhus, helt efter sædvane, kunne jeg forstå. Per var sulten, så han bestilte en 400g bøf, velkomme! Den blev spist og lå vistnok lidt tungt i maven. Da alle var mætte, gik turen videre til en bar, hvor vi fik lidt humle til at slappe af på, inden det gik løs i morgen.

Næste morgen fik vi dejlig morgenmad. Lone, der var en af vores helt uundværlige supportere, blev hentet på stationen. Lone er Hannes søster, de ligner hinanden meget ikke kun af udseende, men også af sind ☺. Vi fik også læst seneste vejrmeddeling. Nu lød meldingen på sol og skyer, ingen regn, men 14 m/s som middelvind fra Nordvest. Det udelukkede alle forhåbninger om, at det nok ikke ville blive så slemt. Hanne var klog og meldte fra med det samme. Per var næsten lige så klog, da han også meldte fra, men ombestemte sig senere og lod sig rive med af den gode stemning. Alle undtagen Hanne ville således ignorere vejrmeddelingen.

Os der skulle ro på turistklassen kørte med Hanne og Lone. Vi ankom til Emborg i god tid - troede vi. Da vi var klar til at gå på vandet, var der 40 min til start. Jeg tænkte, at det var alt for tidligt at gå på vandet, men ved et tilfælde mødte jeg dommeren, der skulle affyre startskuddet. Han sagde, at jeg hellere skulle skynde mig i, da mange ofte ikke kunne nå frem til start i tide. Jeg og Regina besluttede, at vi hellere måtte komme

i kajakkerne. Per ville vente lidt, og Marlis var midlertidigt væk i mylderet. Ved bredden forstod jeg pludseligt mandens ord; der var roere over alt, som alle gerne ville på vandet. Vi kom hurtigt i og roede hen til startlinien; der var allerede en del foran, 50+ og et øjeblik efter var der flere hundrede bagved, alle side om side, som sild i en tønde.

Starten gik og vi begyndte at ro, først ret langsomt, efter 5 minutter gik det fint. Vinden var dels i ryggen og dels fra siden, endnu ikke så slem, så de første 7 km til Ry gik godt og hurtigt, dog var der en del kastevinde, så det var med at holde godt fast i pagajen.

Ved Ry stod Hanne og Lone ved overbæringen og heppede (det var bare dejligt). Der var en del kaos, da vi var mange, der skulle bære kajakken over vejen (senere var det vist helt forfærdeligt). En roer foran mig var lidt for hurtig til at komme i kajakken og væltede, hvilket betød længere ventetid og mere kaos. Jeg var ikke ligefrem tålmodig på dette tidspunkt ☹️. Jeg kom i og roede videre.

Efter Ry blev der mere åbent vand på Birksø, og jeg så den første roer i vandet; det var ham der væltede ved overbæringen, måske skulle han være blevet hjemme i dag. Kort efter overbæringen ved Ry så jeg nogle ener-kanoer, der var ved at lægge an til start. Ja det er dem, hvor man står på det ene knæ, som er komplet umulige at holde balancen i. Martin ligner et lille puds ved siden af disse kæmper, der roer ener-kanoer (undskyld Martin). Uvidende som jeg var, troede jeg de skulle ro på en lille bane omkring startområdet, senere fandt jeg ud af, at de også skulle til Silkeborg!

Jeg roede støt videre og mærkede, at modvinden nu var ret stærk, vandet blev mere åbent, og der var enkelte roere, der lå i vandet, én i en kajak, der stortset var sunket. Jeg priste mig lykkelig over, at jeg havde valgt Coastrunneren, der er ret stabil og god i bølgerne. Bedst som jeg syntes, at jeg var ret sej, blev jeg overhalet af en af kæmperne i en ener-kano; jeg tænkte, hvad laver HAN her!

Længere fremme lå en pynt, hvor andre var søgt i ly, der ville jeg også lige holde en kort pause, for nu var det faktisk pænt anstrengende, og vandet var temmeligt uroligt. Forbi pynten så det helt vildt ud; bølgerne tordnede afsted, og der var hvide toppe og skumsprøgt over alt. Jeg måtte jo videre, så jeg ”kastede” mig ud i det, og det var vildt; det værste jeg nogensinde havde oplevet, og det blev kun værre. Bølgerne var høje og korte og kom ofte fra flere retninger, da følgebåde sejlede på kryds og tværs for at hjælpe de første, som allerede var væltet. Vinden var hård og ubamhjertig, de 14 m/s slog ikke til, slet ikke i vindstødene.

Nu væltede folk over alt, så jeg koncentrerede mig om bølgerne, vinden, pagajen og roede det bedste jeg havde lært. Samtidigt forsøgte jeg, ikke at komme for tæt på de mange følgebåde, der forsøgte at hjælpe til. Jeg ville heller ikke for tæt på andre roerer, uanset om de roede eller lå i vandet. Jeg skulle ikke væltes af dem, det ville være for surt. Jeg tænkte, at den bedste måde, jeg kunne hjælpe dem, der lå i vandet, var ved ikke at falde i selv. Jeg tænkte også meget på mine medroerer, der skulle over Mossø, som var endnu større end Julsø. Jeg var ret sikker på, at den ville ingen klare, for Julsø, den var jo vanvittig!

Jeg styrede mod den store Møgelø i midten af søen, idet jeg tænkte, at jo nærmere jeg kom den, des mindre ville bølgerne blive. Det blev de også, men der gik lang tid, og der kom hele tiden nye kæmpebølger. Set fra en kajak var de kæmpe, op til 1 meter. Efter nogen tid var der ikke flere der væltede, og vi var ret få der roede. Jeg havde måske set 25, der svømmede rundt i vandet, nogle med løftet pagaj, så følgebådene bedre kunne se dem.

Endelig kom jeg i bølgelæ, men vinden var forsat stærk. Jeg gik i land på øen, fik tømt kajakken for vand, tømt min egen blære, fyldt min drikkepose og ringet til Lone, der selvfølgelig ikke svarede. Jeg tænkte, at hun havde nok at gøre med at hjælpe til nede ved Mossø, så jeg lagde besked om, at jeg nu ville ro videre fra Øen i søen (Møgelø). Rundt pynten blev det igen vildt, men der var ikke ret langt til den nordlige søbred, så jeg roede derover, hvorefter jeg igen blev overhalet af en ener-kano. Jeg begriber ikke, hvordan de kan holde balancen i et sådant vejr, og hvordan de undgår, at kanoen bliver bordfyldt.

Jeg kæmpede videre, nu under forsat vanskelige forhold, men ikke længere vanvittige, dog var kastevindene helt sindsyge; de kunne flå pagajen ud af hænderne på en, og de var også lige ved det. I takt med at trætheden satte ind, blev jeg mere uopmærksom, så det var ikke fedt med pludselige ryk i pagajen.

Efter Juelsø kom et smalt løb, dejligt, så en ny lang, lang sø (Borresø), så igen et smalt løb og så igen ny lang sø (Brassø). Søerne var klart kortere end Juelsø, men armene var en helt del længere. Jeg så meget frem til at nå å-løbet ind til Silkeborg. På den sidste sø blev jeg igen overhalet af en ener-kano med en ”ældre” roer med kæmpe fuldskæg. Om han var 50 eller 60 ved jeg ikke, men jeg var dybt imponeret. Jeg råbte ”godt gået”, han kvitterede med ”I lige måde” og det gav lige lidt

ekstra kræfter til resten af søen. Jeg nåede til åen og roede de sidste kilometer til Silkeborg og passerede målstregen, hvor mit navn og Roskilde Fjord blev råbt op i højtaleren; det var fedt, og jeg var sgu lidt stolt af mig selv.

Da jeg kom tilbage til vandrehjemmet fik jeg bekræftet, at mange var udgået. Jeg hørte, at Mads og Helle har besejret Mossø - Respekt! De havde naturligvis også haft deres udfordringer. Undervejs havde Helle sagt til Mads, ”jeg er våd over alt, jeg kan ikke mere”, hvortil Mads havde svaret, ”din hestehale er ikke våd!” Mads var således ikke til at forhandle med. Ved Ry blev løbet stoppet, så Mads og Helle måtte gå i land. Løbet skulle være stoppet tidligere, men det var jo aldrig sket før, så det er let at være bagklog.

Kaj nåede også frem til Silkeborg i sin havkajak. Marlis, Regina, Per og Bjarne stoppede i Ry, mens legen stadig var god. Nicolai og Nicolai, Finn, Finn og Martin fik kæmpet sig i land på bredden ved Mossø, alle i god behold, hvilket var det vigtigste, og uden væsentlige skader på udstyret.

Af de 888 startende, udgik 625 og 263 kom i mål. I følge rygtebørsen var mere end 50 kajakker sunket, og vindstødene havde været op mod 24 m/s. Begge dele er formodentligt noget overdrevet, men spændende var det. Løbsledelsen besluttede heldigvis, at alle kunne starte næste dag, dog med tidstillæg til dem, som ikke kom til Ry eller Silkeborg.

Om aftenen fik vi det legendariske ristaffel på vandrehjemmet; det var overdådigt. Bedst som vi sad der og spiste, kom en toer-kajak forbi med to piger fra U/16 løbet, det var simpelthen så fantastisk at se de to, der havde kæmpet sig frem hele vejen til Silkeborg. Respekt igen!

Efter maden og de værste røverhistorier fra dagens hændelser var fortalt, fik nogle en godnat-pils inden det var på hovedet i seng.

Næste dag skulle vi tidligt op, kl. 05:30. På med rotøjet, rydte op, ud af vagten, spise morgenmad og så af sted. Marathon-roerne skulle starte i Silkeborg. Vi andre kørte til Bjerringbro og så en dejlig solopgang. Vi var sent på dem, så jeg skyndte mig i kajakken og glemte mit siddeunderlag ☹ ☹.

Åen var utroligt smal, og der var kajakker over alt, det var umuligt at ro, man måtte følge de andre. Efter ca. 10 min. blev det bedre, og jeg kunne ro mit eget tempo. Åen var smal men vinden var væk. Jeg savnede den slet ikke. Solen skinnede, det var smukt og noget helt andet at ro i dag. Efter knapt 2 timer kom jeg til Langå, hvor jeg fik strakt ben, lidt at drikke. Lone kom med mit siddeunderlag. Det var

skønt Så afsted igen og bedst som det gik, blev jeg overhalet af en ung pige i kapkajak. Hun var den første af kaproerne, hendes ro-stil var simpelt hen perfekt, jeg var helt betaget. Hendes meget lange lyse hår gjorde naturligvis synet endnu mere betagende. Jeg nød det, så længe det varede, hun var hurtigt væk og jeg overvejede ikke at prøve at følge med, omend jeg meget gerne ville ☺.

Endeligt kom den blå bro i Randers og så gav jeg den gas, alt hvad den kunne trække. Lone & co. stod på bredden og heppede, mit navn og klub blev råbt op i højttaleren, det var fedt – igen.

Efter at have ventet i en time på at bade i Randers Hallen ☹ ☹ ☹ stod vi turistsejlere og ventede på, at de rigtigt seje fra marathon-distancen kom i mål. Vi heppede og hujede og ved 15:30 tiden var alle i mål. Derefter pakkede vi bilerne, fik vi mad i teltet og begyndte at vende snuden hjemad.

Herfra skal der lyde en tak til alle for en kæmpeoplevelse, især en stor tak til vores fantastiske supportere. Jeg kan varmt anbefalde andre at deltage i Tour de Gudenå. Jeg skal helt sikkert med igen næste år. Jeg håber, at vi ses ☺

John Topp

På www.tourdegudena.dk har jeg med tilfredshed konstanteret at alle deltagere fra Roskilde er noteret for en tid, hvilket betyder at de har gennemført andendagens distance. Annulleringen af løbet lørdag gør at resultaterne ikke kan sammenlignes med tidligere år, hvorfor de ikke bringes. Red.

Redaktørens Hjørne

Med John's dramatiske skildring fra Tour de Gudenåen's 40 år jubilæums løb er redaktørens planer blevet kuldkastet.

Redaktørens spændende beretning om de tolv malere der blev snydt for mindst en ølpause da de gav kajakskuret en omgang, må desværre udgå.

Den sindsoprivende beretning fra klubbens sommerskovtur er der desværre ikke plads til. Det er måske meget heldigt, da redaktøren ikke

deltog (pga. en forstuvet tommelfinger) og han ikke har modtagetndlægget.....men hyggeligt ser det ud på det foto Marlis har taget.



Derudover var det selvfølgelig meningen at belemre de ærede læsere med en længere dykkerhistorie fra Norge, hvor redaktøren igen har brugt en uge på at svømme rundt under vandet og kikke på krabber og fisk. Som undskyldning for at forsinke klubbladet var det naturligvis også meningen at bringe flest mulige af mine ferie billeder (over 800) fra turen.

Det er dog ikke udelukkende derfor at vi har skiftet trykkeri og nu udkommer i farver. Til stor gælde for redaktøren (og læserne) vil Hanne forsætte med at læse korrektur på redaktørens udgivelser.

Til almindelig advarsel skal redaktøren snart til **Rødehavet** for at svømme under vandet. Såfremt der mod forventning ikke er plads i næste nummer, planlægges der et særligt dykkertillæg til bladet.

Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup tlf: 46353059
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde

Indlæg til medlemsbladet kan sendes til ovenstående adresse eller email til:
karl.vejrup@gmail.com

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigerer i indsendt materiale.

Underlødige og injurierende indlæg kommer kun i bladet såfremt redaktøren finder dem morsomme og relevante.

Tegninger med religiøst indhold og andre ikke kajakrelaterede emner optages ikke, med mindre der er akut stofmangel.

Bestyrelsen:

Formand: Finn Petersen	43717113
Kasserer: Aksel Hadberg	46367384
Best.medl. Mads Jakobsen	46359015
Best.medl. Tom Søndergaard	46590245
Best.medl. Martin Lorenzen	46731463

RFK.'s hjemmeside kan hentes på adr.:
www.roskildekajakklub.dk hvorfra der kan sendes emails til klubben. Fra hjemmesiden kan der indhentes oplysninger om klubben, vores love, kontingenter samt navne på instruktører osv.

Interesserede kan også her læse om klubbens instruktionskursus for nybegyndere.

Webmaster er Mads Jakobsen.

Aktiviteter

OBS NY Dato.....

27. oktober. Standerstrygning med efterfølgende fest.

Forud for festen tager vi traditionen tro en rotur, og vi lægger fra land kl. 12.00. Vi stryger standeren med tilhørende champagne og kokostoppe kl. 15.00.

Den efterfølgende fest starter kl. 18.00. Pris Dkk. 150,00 pr. person indbetalt på bank 6160 4140048, og husk at mærke betalingen med tydeligt navn. Tilmelding på mail fest@roskildekajakklub.dk eller telefon 2442 8007 (Martin) senest den 19/10.

4. november klokken 10. Rotur til Kattinge sø. Vi ror over i slusen og videre op i Kattinge sø (hvis vejret tillader det).

Svømning i Maglegårdsbaddet hver mandag klokken 2030-2200. Da vi i år har den sene tid, er der håb om god plads i bassinet.

HUSK Klubbrøning søndag kl 10.00