

Roskilde Fjords

Kajakklub

Brinchhjemmet

Strandvejen 18

Veddelev

4000 Roskilde



Vinter 2007/2008

Rotur til Kattinge sø 2

Standerstrygning 4

Rekordåret 2007 6



Rotur til Kattinge sø.

November viste sig fra sin allerbedste side med høj blå himmel og masser af solskin, der dog ikke lokkede temperaturen meget over 8 grader, da klubben den 4. november havde arrangeret fællestur til Kattinge sø. På trods af det fine vejr var vi dog kun 7, der denne morgen bar vores kajakker over i Kattinge sø ved Slusen for at ro ud i de lidt ukendte farvande for på denne måde at tilfredsstille vores indre eventyrer. De 7 opdagelsesrejsende var Frank og Susanne i to'er, John Torp, Søren, Hanne, Finn P. og Finn R.

Samtidig med at vores kajakker gled ud i Kattinge sø, forlod hundredevis af svømmefugle søen i protest over at blive forstyrret midt i deres morgenmad. Til deres trøst forlod vi selv søen kort efter og roede videre ned ad Kattinge å nøje overvåget af fiskehejrer, der stod langs bredden klar til at snuppe en uheldig fisk, hvis en sådan kom forbi.

Første bro blev passeret i bedste limbo stil for ikke at få blå mærker i panden, og vi gled videre ned ad åen. Snart støtte vi på en mere alvorlig forhindring i form af en prop i åen, som truede ekspedition før den rigtig var kommet i gang. Proppen bestod af sammenfiltrede siv, som lukkede åløbet helt - en hel lille dæmning, som ville have gjort enhver bæver stolt. Efter at have studeret fænomenet kastede Finn P. sig som en anden isbryder ud i at passere proppen. Det lykkedes med en del skubben og masen at komme igennem, og dermed var det gjort lidt lettere for os andre. Vi undgik dog ikke at få kilovis af siv i vores ror. Så mens vi på skift fik viklet sivene ud af hinandens ror kunne vi konstatere, at vandet i november måned kun kan friste fisk og fjerkræ. Herefter gik det videre fra prop til prop, mens vi bevægede os ned ad det smukke åløb forbi bakker og enge med græssende køer. Vi fik snart alle en god rutine i at ro/stage kajakkerne gennem og henover diverse sivpropper.

Efter Svogerslev sø og specielt Bore sø blev åen smallere og smallere og ikke

mindst alarmerende lav. Jeg ved ikke, hvilken lyd der var værst - lyden at sten der skrabede hen ad kajakken, eller lyden af pagajen der skovlede sten og grus i stedet for vand. Det kan godt være at disse nærkontakter af 3. grad ikke gjorde ondt på kajakken, men det gjorde de på mig!

På trods af den efterhånden noget lave vandstand nåede vi alle frem til tunnellen under Lindenborgvej. Her var der ikke plads til at bruge pagajen, så den blev lagt på langs af kajakken, og så måtte vi skubbe os gennem røret med hænderne. For at gøre det mere spændende, så måtte vi ro op ad Danmarks mindste vandfald for at komme fra røret videre ud i åen. Så det gjalt om at skubbe sig fri af røret, hurtigt gribe pagajen og så ro som bare pokker for ikke at ryge tilbage i røret eller på de sten som ret uhensigtsmæssigt, for en kajakroer, var placeret ved røret. Desværre var det skønne spildte kræfter for kort efter var vandet så lavt, at kajakkerne begyndte at ligge mere på sten end på vand. Så dér stoppede ekspeditionen for denne gang. Alle måtte ud af kajakkerne for at få dem vendt, så vi kunne komme hjem. Endnu engang kunne vi, mens vi stod med fødderne i vand, konstatere at vandet i november er KOLDT!

Vel hjemme i Veddelev blev kajakken kontrolleret for skader, og gudskelov var der kun kommet kosmetiske skrammer. Herefter var det rart at kunne sætte sig ind i en varm sauna og langsomt mærke varmen og livet vende tilbage i tærne og nyde mindet om den flotte natur, vi er så privilegerede at have i nærheden.

Et godt råd til andre, der vil prøve denne skønne tur, er at foretage den når der er meget vand i åen og evt. stoppe, når I når til tunnelen under Lindenborgvej, da det herfra kræver et par støvler mere end en kajak for at komme videre.

Finn og Marlis

Forsiden er taget af Finn R på turen til Kattinge.

På side 5 har jeg fanget Finn P i et uheldig øjeblik på vej til gadekæret, den 14. oktober, på min sidste rotur inden dykketuren til Rødehavet.

Et dødsfald

Jeg har fået den beklagelige meddelelse, at Erik Leitner er død på sit livs rejse. Han var med sine brødre på krydstogt i Caribien. Da turen var ved at nærme sig afslutningen fik Erik et hjerteanfald ombord på skibet, og det var ikke muligt at redde ham.

Erik var specielt i starten af sit medlemskab meget aktiv på vandet, men har hele tiden sat stor pris på at komme på vandet, og han var altid frisk på en hyggelig snak på havnen. Han roede mest alene og nød stilheden...

Finn P

Standerstrygningsfest den 27. oktober.

Der var godt 10 medlemmer, der havde benyttet sig af lejligheden til en lille rotur, inden den velfortjente saunatur med tilhørende champagne. Da jeg kom humpende hen ad 3-tiden, var der selvfølgelig flere der undrede sig over, hvorfor jeg dog ikke havde været ude at ro. Men ved fremvisning af, min sandal påklædte, højre fod, kunne jeg hurtig overbevise dem om, at den blåsorte farve og størrelsen gjorde den uegnet til kajakroning. Jeg måtte dog berolige en enkelt eller to med, at den ikke gjorde ondt, og at den havde været meget større ugen før, hvor jeg havde forstuvet anklen ved et klassisk dykkerstunt i Rødehavet. For de læsere, der ikke er bekendt med dykning, kan det oplyses, at jeg var iført fuld udrustning (2 flasker af 15 kg, 6 kg bly mm.) og at jeg gik forlæns fra dykkerskibet ned i gummibåden, jeg ventede selvfølgelig ikke på at få støtte, så da venstre fod gled på gummibådens ræling, tog jeg et skævt skridt med højre ben, inden jeg landede tungt, liggende på ryggen oven på min højre ankel.

Standeren blev strøjet helt efter bogen med en 20 deltager, at jeg synes at sangen manglede lidt styrke, skyldes nok bare at jeg var bagud med hensyn til champagnen. Der var også kokostoppe til champagnen, og for en gangs skyld var der rigeligt, der var flere uåbnede pakker, da vi gik ind for at få gang i grillen og påbegynde de øvrige forberedelser til festen.

Vi var en 20 stykker, der nød de gode oksebøffer med tilbehør, og selv om vi ydede en ihærdig indsats, var det ikke muligt at få gjort kål på maden. Som sædvanlig var støjniveauet og humøret højt.

Idet der stadig var en pakke uåbnede kokostoppe da, jeg tog hjem ved 12 tiden, vides det ikke hvem der fik den sidste. - Tak til festudvalget for et godt initiativ.

Karl

Er der interesse for Fitness på Ro´s Torv?

Da vi som klub kan få en særlig rabat, vil Linea gerne vide, om der er interesse for et sådan tilbud. Der er forskellige hold; Stram op, vandgymnastik, spinning, yoga, pilates mv. Der er selvfølgelig også mulighed for styrke- og vægttræning, og konditionstræning på løbebånd, romaskiner, mv. Udover diverse motionstilbud er der et lækkert weelness afsnit med en lille pool, en spa, og fælles sauna og dampbad. se mere på www.fitnessdk.dk

Hvis du er interesseret så kontakt Linea 46365924 / lineabaron@hotmail.com



Ro-statistiken for det nye rekordår:

1	Finn Petersen	1401 km
1	Nicolaj Skotte	1401
2	Bjørn Johansen	1300
3	Hanne Rasmussen	1251
4	Finn Roer Jensen	1246
5	Mads Jakobsen	1143
6	Frank Andreasen	1120
7	Marlis Jensen	868
8	Helle Olsen	837
9	Martin Lorenzen	803
10	Karl Vejrup	788
11	John Johansen	768
12	Steen Lyhne Hansen	764
13	Aksel Hadberg	588
14	Poul Kristensen	582
15	Marianne Sættem	535
16	John Topp	523
17	Per Hansen	401
18	Tom Søndergaard	357
19	Henrik Madsen	355
20	Christian Meyer	318
21	Lasse Roer Jensen	289
22	Asger Max Andersen	282
23	Linea Baron	280
24	Helge Max Andersen	276
25	Stig Rasmussen	266
26	Regina Vestergard	251
27	Kristian Ullum	215
28	Arne Munther	204
29	John Lander	181
30	Klaus Rasmussen	177
31	Lone Abbotts	170
32	Birgitte Bonnevie	166
33	Susanne Andreasen	163
34	Christina Bonnevie	155
35	Erik Leitner	152
36	Anders Carsten Ohlsen	149
37	Louise Crandal	146
38	Torben Kvamm	146

39	Tina Jørgensen	141 km
40	Søren Olsen	141
41	Kurt Ringkøbing	135
42	Tony Abbotts	129
43	Martin Grundberg	126
44	Mikkel Balle	123
45	Charlotte Øland	115
46	Per Thorsen	109

Øvrige roer (25) under 100 km samlet: 954

Den nye rekord bliver således på 22990 km

Da den gamle rekord fra 1995 lød på 20556 km er den slået med over 2000 km. De 22990 km er fordelt på i alt 71 roer, så det samlede aktivitets niveau har ligget væsentlig over niveauet for de seneste 5 år, hvor der har været fra 56 til 64 aktive roer. Jeg ved ikke om antallet af aktive roer også har sat ny rekord i 2006, men det er da et pænt stort tal, der selvfølgelig godt kunne være lidt højere.

Det har trods anvendelsen af målfoto ikke været muligt at kåre en klubmester for herrerne, vi har to: Nicolaj Skotte og Finn Petersen. For damerne er det noget lettere, det blev Hanne Rasmussen endnu en gang. Tilykke med resultatet.

Med håbet om at vi måske kan sætte ny rekord i 2008, opfordre redaktøren til, at de roere, der overgik sig selv i 2007, gør det igen i 2008. Yderligere opfordres der til at undlade at dyrke andre aktiviteter, der kan påvirke roningen negativt i form af rygproblemer, forstuede tommelfingre og ankler. Det henstilles også at større projekter f.eks. i form af ombygninger og renoveringer af køkken og badeværelser udskydes til perioder med dårligt vejr.....

Karl

Kajak til salg

En grøn Bull kajak med vingepagaj sælges. Sædet er løst og båden er brugt, men ser ellers ud til at være ok. (Bull er lidt "levende" men en udemærket tur-båd). Prisiidé er kr 4000,00 for begge dele.

Henvendelse til Finn P

Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup tlf: 46353059
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde

Indlæg til medlemsbladet kan sendes til ovenstående adresse eller emailes til:
karl.vejrup@gmail.com

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigerer i indsendt materiale.

Underlødige og injurierende indlæg kommer kun i bladet såfremt redaktøren finder dem morsomme og relevante.

Tegninger med religiøst indhold og andre ikke kajakrelaterede emner optages ikke, med mindre der er akut stofmangel.

Bestyrelsen:

Formand: Finn Petersen	43717113
Kasserer: Aksel Hadberg	46367384
Best.medl. Mads Jakobsen	46359015
Best.medl. Tom Søndergaard	46590245
Best.medl. Martin Lorenzen	46731463

RFK.'s hjemmeside kan hentes på adr.:
www.roskildekajakklub.dk hvorfra der kan sendes emails til klubben. Fra hjemmesiden kan der indhentes oplysninger om klubben, vores love, kontingenter samt navne på instruktører osv.

Interesserede kan også her læse om klubbens instruktionskursus for nybegyndere.

Webmaster er Mads Jakobsen.

Aktiviteter

Skovtur - Lørdag den 23.

februar kl.11: Skovturen går i år til Humleore Skoven syd for Borup og det er som sædvanlig en familietur med børn og hunde. Vi mødes på Dyrehavevej, se kortet, medbringende madpakker, termokander og andet nødvendigt overlevelseshudstyre. (Ja der er tale om en genudsendelse bortset fra det med snestormen, der aflyste turen sidst år)



Generalforsamling - torsdag den 6. marts 2008. Der kommer selvfølgelig en separat indkaldelse, men sæt X i kalenderen.

Svømning i Maglegårdsbaddet hver mandag klokken 2030-2200. Da vi i år har den sene tid, er der håb om god plads i bassinet.

PS. Vi har fået en ny romaskine, så nu er der endnu flere muligheder for at komme i form.