

Roskilde Fjords

Kajakklub

Brinchhjemmet

Strandvejen 18

Veddelev

4000 Roskilde



Efterår 2008

Tur de Gudenå	3
MBB	4
På udflugt med 55 North	5
Esrum Sø	7
Børnedag	7





Ovenfor har Aksel fået de to mix kajaker, klubben stillede op med til årets Tour de Gudenå, i søgeren



Til højre er det Mads der har været i gang med kameraet på Børnedagen

Tour de Gudenå - 13.-14. september 2008

Et år er gået siden min debut på TDG, hvor det blæste temmelig meget. I år måtte vejret da blive bedre.

Det blev det, kun 10 m/s fra øst. Jamen, så har vi jo medvind på søerne. Det lød næsten for godt til at være sandt.

Sædvanen tro blev vi indlogeret på Silkeborg vandrehjem og spise aftensmad på Jensens Bøfhus.

Næste formiddag gik med ventetid indtil jeg, som den eneste, skulle køres til Emborg for at starte på den korte distance kl. 12.30.

Jeg kom i vandet i god tid og ventede så på starten. I begyndelsen roede vi som sild i tønde. Trods nogen modvind gik de første 7 km til Ry ganske fint.

Nu var der ikke langt til Juelsø, som jeg fra sidste år huskede som et frådende hav med uendeligt langt ned til Møgelø.

Pludseligt var jeg der så. Øen lå jo lige der, faktisk ikke ret langt væk. Søen var flad som en pandekage, og rygvinden skubbede godt på.

Det tog ingen tid, og jeg var forbi sidste års helle fra de ubarmhjertige bølger. Jeg håbede dog, at der ville ske lidt, for det var næsten for nemt.

På den sidste fjerdel af søen voksede bølgerne, og det blev helt sjovt at surfe lidt. Turen over Juelsø var super i år. Resten af turen til Silkeborg gik fint. Jeg nød godt af sidste års erfaring og kunne disponere mine kræfter optimalt. Jeg kom i mål som nr. 88 af i alt ca. 350 tilmeldte.

Næste morgen skulle vi tidligt af sted, kl. 06.30. I år skulle vi ikke komme for sent til start. Sidste år nåede jeg kun lige starten med nød og næppe. Da vi startede bilen viste termometeret 3 plus grader. Føj det var koldt. På vejen til Bjertringbro, så vi at Mosekonen rigtigt bryggede ude på Tange Sø. Da vi nåede frem til startområdet, var det ”dobbel” så varmt med 6 plus grader. Der var heldigvis ingen vind. Jeg valgte ikke at have for meget tøj på, da jeg vidste, at jeg hurtigt ville få varmen, når jeg kom i gang med at ro.

Starten gik fint for alle undtagen een, der lige ville mærke, om vandet var varmere end luften. Godt det ikke var mig.

De første 10 minutter var det næsten umuligt at ro, da åen var meget smal. Derefter var det om at hænge på nogle, som roede lidt stærkt. Jeg fandt en dame-toer, som roede et godt tempo.

Hænger man ikke på i begyndelsen, så er de hurtige roere væk, og der er kun de ”langsomme” tilbage, som man ikke kan hænge på. Derfor sled jeg godt i det - længe, men efter 16 km kom jeg i tanke om, at jeg også havde roet dagen før. Så blev jeg træt og så frem til at komme til Langå. Jeg valgte ikke at gå i land i Langå, men at holde pause i båden og blot glide med strømmen, da det koster mange placeringer og tid at gå i land. Mens jeg spiste min chokolade, så jeg nogle af de hurtige roere var gået i land. Fint tænkte jeg, måske ser jeg ikke dem mere. Nogle af dem, var dog ikke længe nok i land, så dem mødte jeg igen.

Kort efter pausen i Langå begyndte det at blæse. Denne gang var det modvind, ikke lige det jeg havde brug for, så pausen blev hurtigt glemt, og vejen til Randers syntes ret lang. Jeg tog det mere roligt og kæmpede med vinden og glædede mig til at få øje på de blå broer lige inden mållinien. Endeligt så jeg dem, og så gav jeg alt, hvad jeg havde og kom i mål som nummer 80.

Jeg glæder mig allerede til næste år, hvor jeg måske vil prøve den lange tur; men det har jeg aldrig sagt. Vi ses.

John

Tiderne og placeringen for de enkelte deltagere blev.

Martin Lorenzen 10:18:29 - nr 9. i K-1 herrer

Klaus Rasmussen og Tom Søndergaard 10:00:16 nr 8. i Herre K-2 tur

Marlis Jensen og Finn Roer Jensen 10:42:04 nr 8. i Mix - K-2 tur

Helle Olsen og Mads Jakobsen 11:26:53 nr 12. i Mix - K-2 tur

John Topp Roskilde Fjord 05:52:50 - Nr 80 i TdG Classic

RED

MBB, Mølleåens Blå Bånd 27. september 2008

Igen stillede vi op for klubben, men nu hvor TDG var overstået, valgte vi vores egne både for at sikre freden i det lille hjem. Fordelen er også, at når man ror alene, så undgår man alle de til tider lidt hidsige kommentarer, der hvivler rundt samtidigt med pagajerne. Finn skulle ro 14 km, og jeg kunne nøjes med de 8 km. MBB, Mølleåens Blå Bånd, er et rigtig hyggeligt løb. Der er præmier til de første 3 i hver klasse. Derfor fik jeg sørme en t-shirt for min tredje plads i min klasse. Og jeg kunne næsten ikke få armene ned og ro tilbage til Vejlesø af bare glæde, jubii, det havde jeg dog aldrig prøvet før. Vi har i år prøvet forskellige løb rundt omkring, og det kan kun anbefales at deltage. De er ofte af en længde, som vi kender fra klubroningen, så alle kan være med, og så giver de, et godt indtryk af at der også findes andre rovande end Roskilde Fjord. Samtidig giver det mulighed for at møde andre klubber og få en snak. Ja og så kan man til og med også hilse på statsministeren eller i hvert fald hans bolig.

Vi håber, at vi til næste år stiller med rigtig mange roere til nogle af løbene, det kunne være rigtig hyggeligt.

Marlis

På forsidebilledet er Alex, i ca 10 meters dybde, ved at gøre klar til at tage et billede af redaktøren i Silfra sprækken.

Nederst på side 7 ses et billede fra redaktørens kajaktur på Þingvellir søen.

På udflugt med 55 North 5.-19. juli 2008

Mine trusler, om at udgive et særligt dykkertillæg til klubbladet, har tilsyneladende båret frugt. Det kan selvfølgelig også mere positivt være travlhed med kajakroningen, der er skyld i, at der ikke er kommet så mange indlæg til klubbladet denne gang.

Da jeg hen på formiddagen mødtes med Alex nede ved dykkercenteret i Holbæk, var det tunge udstyr læsset, og vi manglede bare at få de sidste lette ting, så som soveposer og bagage, lagt ind i bilen. Kort tid efter var vi på vej ud på første del af den dykkertur, jeg havde drømt om de sidste tre år.

Første stop på turen var Sæby Kirke ved Tissø, hvor Alex lige skulle klarer et bryllup. Mens han gik ind i kirken, tog jeg mit kamera og gik en tur ned til Tissø. Det var en herlig sommerdag, og tanken om lige at løse den ene kajak fra taget og tage en lille rotur strejfede mig. Da Alex var i fuld gang med at få taget de sidste billeder af brudeparret, fik jeg øje på en hestetrukken stigevogn, og dermed var det første kanonbillede i kassen.

Vel fremme i Hanstholm blev vi mødt af Claus og Steffen, der stod klar med et par kolde øl, inden vi skulle ombord på færgen. Bortset fra noget vipperi ved Shetlandsøerne, der nemt kunne klares i baren, forløb sejlturen på Norröna med at sove, spise og teste irskkaffe.

Efter to overnatninger vågnede vi op i Thorshavn til strålende solskin, og da Tinganes med Lavtinget, lignede noget fra en turistreklame, var det andet kanonbillede i kassen.

Senere samme dag skete katastrofen, en af pagajjerne fløj af taget på bilen, og da jeg steg ud af bilen, var jeg uopmærksom og mit spejlreflekskamera landede med linsen først på asfalten. Resultatet var at UV-filteret revnede, men det reddede linsen. Landingen havde dog været så hård, at det ikke var muligt at få filteret af linsen. Det lykkedes først da jeg var kommet hjem igen, under anvendelse af værktøj og overtalelse. Jeg stod således kun med mit lille digetale kamera, der også fungerer som undervandskamera. Heldigvis havde Alex som professionel fotograf 3 kameraer med, og jeg fik lov at låne hans reserve spejlreflekskamera. Det var i kategorien over mit eget kamera, og det gjorde lidt ondt da jeg ved feriens slutning måtte levere det tilbage.

Vi havde tre pragtfulde dage med solskin på Færøerne, hvoraf vi tilbragte en stor del af tiden i bygten Kvivik. Det var på læsiden af Streymoy (Strømø) og der var gode muligheder for at dykke og en masse fisk at se på under vandet. Med det var af tangen jeg fik et næsten perfekte billede, de dykker der ikke har dykket nordpå, tror er fra troperne. Vi løb på en lokal dykker der tog et dyk med os, men det var dog ikke muligt at overtale ham til at ro kajak med os. Dønningerne var godt nok på en lille meters penge, men det var ikke noget problem i de meget stabile havkajakker, vi havde med.

Efter de 3 dage var det på tide at drage videre, Hotel Føroyar var løbet tør for

whisky til irskkaffe og Norröna var efter et par afstikkere til Stavanger og Skotland tilbage i Thorshavn. Halvdelen af barpersonalet hilste på os, og vi havde en pragtfuld aftentur op mellem Streymoy og Eysturoy (Østerø). Næste dag lagde Norröna til i Seyðisfjörður på Island, og vi havde en god dags tid til at køre de ca. 300 km til Þingvellir (Thingvellir), hvor vikingerne i gamle dage holdt Alting. Den oprindelige plan var at køre tværs over Island, men det var ”vej” forholdene ikke lige til pga. meget regn, så vi tog landevejen nord om øen. På den sidste del af turen lavede vi dog nogle afstikkere, der gjorde mig glad for, at vi kørte i en Landrover og ikke i min Skoda. Det havde dog ikke været et problem at nå til Þingvellir eller de to andre turiststederne Gullfoss og Geysir. Det lykkedes da også, efter et par forsøg at få et godt billede af Strokkur i udbrud, det er bare et spørgsmål om at vente lidt, for i modsætning til Geysir, springer den regelmæssige hvert 5 minut.

På Fosshotellet i Nesbud stødte Anja, Michael og Hans, der var fløjet til Island, til selvs-kabet. Den næste dag begyndte vi at dykke i det helt utrolig klare 3°C varme kildevand i Silfra sprækken, som ligger omkring 500 m fra kirken ved Þingvellir. Hele Þingvellir området er, ligesom Rift Vally i Kenya, opstået ved at to tektoniske plader driver fra hinanden, i dette tilfælde er det den Nordamerikanske og den Europæiske plade, der fjerner sig med cirka 7 mm om året. Dykkere hævder at det er i Silfra sprækken det sker, således at det under et dyk er muligt, at røre ved de to kontinenter på samme tid. Det er nok ikke helt forkert, idet sprækken over de sidste 30 år har ændret sig, og er blevet bredere, senest under jordskælvet i maj 2008.

Jeg fik også roet et par kajakture ud på Þingvellir søen og ind i Silfra sprækken, som den er forbunden med, og det var herinde at Alex tog turens bedste billede af undertegnede i kajak. Det vakte en del postyr da det efter turen blev annonceret, at der skulle ophænges en to meter høj plakat af undertegnede nede i centeret. Foreløbig er det dog strandet på forhandlinger om copyright til Alex og modelhonorar til undertegnede, det er også grunden til, jeg ikke kan vise fotoet i bladet, men glæd jer ikke for tidligt, før eller siden kommer det i bladet.

Apropos fotos, så må jeg da hellere stoppe skriveriet nu, så der bliver plads til et par stykker. Det betyder desværre, at jeg ikke kan fortælle om Issøen og om alle de ting jeg ikke nåede at få set på denne tur. Ligeledes er der ikke plads til at fortælle om, hvordan hele barpersonalet på Norröna modtog os som gamle venner, og hvordan min taske med nøgler, pas og mobiltelefon nåede til Danmark før mig.

Udover dykker- og kajakture, arrangerer 55 North også lystfisker-, jagt-, klatre- og overlevelsesture, ligesom de sælger og udlejer udstyr, men det kan i alt sammen læse mere om på www.55north.eu

Hvis læseren stadig ikke forstår, hvorfor vi tog til Island for at dykke, så prøv at søge Silfra eller Iceland + Diving på www.youtube.com Karl

Esrum Sø 24. august 2008

I august havde Finn og jeg valgt, som forberedelse til Tour de Gudenå, at de-tage i Esrum Sø-løbet, hvilket viste sig at være en fin træningstur på 20 km. Vi stillede op i toeren, som vi også skulle ro i til TDG. Det skulle vi jo nok kunne klare, og det gik også fint, lige bortset fra starten, dér ville Finn P. sikkert have grædt, hvis han havde set vores antisynkronroning, vores ubalance og vores snegetempo. Ja og mange af tilskuerne havde sikkert tænkt, at det klarer de aldrig. Men på trods af en dårlig start, og at vi kom en ½ km bagud fra feltet, kom vi da ind på en 18. plads ud af 100 både, så det var jo ikke så ringe endda. Vi sad kun 1:52 t. i båden.

Marlis

Børnedag 31. august 2008

Som ny roer - årgang 2008 - blev det til en helt fantastisk oplevelse sammen med min mand og 2 drenge på "kun" 4½ og 7½ år.

Velmødt kl.10.00 havde flere allerede roet diverse kajakker til Vedellev Nordstrand og 18 forventningsfulde børn, heriblandt flere rutinerede, og deres forældre kunne begynde en solrig og vindstille rodag. Børn og voksne samledes i kajakkerne ved badebroen, efter at de sidste både var roet til samlingsstedet af de ældste børn. Turen gik til Klinten og retur adskillige gange, og kajakkerne blev byttet på kryds og tværs, så alle fik tilfredsstillende deres robehov. Efter nogle dejlige timer på fjorden, blev der tændt op i grillen, og der blev spist pølser og kartoffelsalat i rigelige mængder. Gode hjemmebagte kager afsluttede en lærerig og udfordrende dag med bedst mulige vejrforhold. Tak til Helle Olsen og Lone Abbotts for initiativet. Jeg vil gøre mit til, at et tilsvarende arrangement vil finde sted til næste år.

Derudover vil jeg sige tak for en utrolig varm modtagelse i klubben.

Liselotte



Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup tlf. 40567376
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde

Indlæg til medlemsbladet kan sendes til ovenstående adresse eller emailes til:
karl.vejrup@gmail.com

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigerer i indsendt materiale.
Underlødige og injurierende indlæg kommer kun i bladet såfremt redaktøren finder dem morsomme og relevante.

Bestyrelsen:

Formand: Finn Petersen	43717113
Kasserer: Aksel Hadberg	46367384
Best.medl. Mads Jakobsen	46359015
Best.medl. Tom Søndergaard	46590245
Best.medl. Martin Lorenzen	46731463

RFK.'s hjemmeside kan hentes på adr.:
www.roskildekajakklub.dk hvorfra der kan sendes emails til klubben. Fra hjemmesiden kan der indhentes oplysninger om klubben, vores love, kontingenter samt navne på instruktører osv. Interesserede kan også her læse om klubbens instruktionskursus for nybegyndere. Webmaster er Mads Jakobsen.

Aktiviteter

25. oktober. Standerstrygning med efterfølgende fest.

Forud for festen tager vi traditionen tro en rotur, og vi lægger fra land kl. 12.00. Vi stryger standeren med tilhørende champagne og kokostoppe kl.15.00. Eller måske lidt senere - hvis vi som sædvanlig fare vild i champagne tågerne i saunaen. Den efterfølgende fest starter kl. 18.00. Pris Dkk. 160,00 pr. person indbetalt på bank 6160 4140048, og husk at mærke betalingen med tydeligt navn. Tilmelding på mail fest@roskildekajakklub.dk eller telefon 40780574 (Mads) senest den 17/10

Svømning i Maglegårdsbaddet hver mandag klokken 20.30-22.00.

Vi svømmer sammen med sejlklubberne og Roskilde Roklub. Roskilde Svømning har den anden halvdel af bassinet. Der er god plads, specielt den sidste time. Hvis vi skal bevare muligheden for at svømme og måske få en bedre tid er det vigtigt at der er tilslutning.

25. november kl 19:00 Gløgg aften...

Husk vores rabat ordning med Friluft's Land, medlemskort kan fås hos Mads eller Finn P.

Husk der er klubbroning hver søndag kl 10.00 hele vinteren