

Roskilde Fjords

Kajakklub

Brinchhjemmet

Strandvejen 18

Veddelev

4000 Roskilde



Efterår 2012

Tour de Gudenåen.

Anden gang blev lykkens gang!

Lutter skønne mennesker!!!

2

3

4



Tour de Gudenåen.

Endnu et år er gået.....anden weekend i september, så er det tid til Tour de Gudenåen...

Holdet mødtes ved Silkeborg vandrerhjem fredag d. 7. september. Tour de Gudenå holdet bestod i år af Finn, Hanne, Claus, Nikolaj Larsen, Marlis, Finn, Jens og Hanne S.

Fredag var vi traditionen tro ude at spise på restaurant. I år var det et mexicansk spisested, som lå stemningsfuldt ved åen.

Lørdag morgen var det ud af køjen og op til en gastronomisk lækker morgen complet. Vandrehjemmet forstår til fulde, hvor vigtigt det er at kræse om roerne. ☺

Alle fik fyldt depoterne op, hvilket senere viste sig, at være en stor fordel. Sidste år havde søerne og kanalerne ligget blikstille med en varm september sol

på himlen - sådan var det bestemt ikke i år. Det var lunt i vejret, men vinden tog mere og mere til. Nu kan jeg kun forestille mig, hvordan Moss sø og de andre søer har været i modvind. Men at dømme efter Marlis, Finn og Nikolajs ansigter var det en hård omgang. På Classic kæmpede jeg godt mod vinden, Jens ventede i læ på Juelsø og det var dejligt at følges med ham det sidste stykke vej.

Et par timer efter sad vi alle bænket ved Ris Taflet og den efterfølgende dessert. Resten af aftenen gik med detaljer omkring dagens sejlads og logistik omkring bilerne.

Søndag havde vinden lagt sig, så for alle følte det mere behageligt. Jeg nåede lige at se bagenden af Finn, Hanne og Claus, inden jeg selv roede mod Randers. Der var påfaldende lidt vand i åen, så det var som så med strømmen.

Efter depotet i Langå, fik jeg mere energi i armene og pludselig stod der sørme 6 km til Randers. I Randers stod Hanne, Finn og Claus. Sidste nævnte herrer klaprede noget med tænderne. De havde også allerede ventet en rum tid i den kølige vind. Heldigvis var Jens om hjørnet i bil og med fuglebur, så i løbet af en lille time var alle biler hentet.

Senere på eftermiddagen fik vi på behørig vis taget imod Marlis og Finn – og Nikolaj Larsen: ”Er I der Roskilde?”

Jo, vi var der på Gudenåen, og mon ikke vi også er der i 2013...

Tak til alle for en rigtig hyggelig og rar weekend. Tak til Jens som hjælper.

Hanne S.

Anden gang blev lykkens gang!

Mon ikke at Møns Klint er et af de flotteste steder at ro i Danmark? Det syntes jeg i hvert fald. Og i sommers lykkedes det Marlis og jeg at se klinten fra vores kajakker. Vi prøvede allerede for et par år siden at ro til klinten, men gjorde den erfaring, at selv om DMI lover svag vind fra øst, så skal man ikke planlægge en tur til Møns Klint med mindre man er i havkajak eller er noget mere rutinerede roere end vi er. Vi kom fire kilometer inden vi valgte at gå i land, og gemme oplevelsen til en anden gang.

Den 3. august var vejret optimalt – næsten. Svag til jævn vind fra sydvest gav, ifølge vores nærstudier af et kort over Møn, ideelle muligheder for at kunne ro ned til Møns Klint. Planen var, at sætte kajakkerne i vandet ved Brunhoved på den nordøstlige ende af Møn og så ro de 8 kilometer ned til klinten.

Efter et hurtigt morgenmåltid hjemme og en tur forbi bageren, gik turen så til Brunhoved, hvor vi på stranden indtog, hvad der nu var købt hos bageren og en kop kaffe. Mens vi nød kaffen så vi lidt bekymrede på det vand, som vi havde forventet var spejlblankt, men som mere lignede optakten til at øve ufrivillige entringsøvelser. Nå, vi havde ikke kørt 150 km. for kun at spise morgenmad, så efter at have kikket rundt om den næste pynt til fods og have overbevist hinanden om, at det så MEGET bedre ud der, så blev kajakkerne sat i vandet.

Det blev nu ikke meget bedre, før vi nåede næsten helt hen til Møns Klint. Men pludselig var det der, det eftertragtede blanke vand og det holdt sig mindst 200 meter!

Ro turen til klinten blev en af disse stille ture, hvor stilheden skyldes, at næsten al energi blev brugt på at holde balancen og resten til at nyde den fantastiske natur. Det eneste tidspunkt, hvor der blev råbt højt var, da Marlis så et marsvin springe lige foran sig.

Efter den flotteste tur langs klinten gik vi i land neden for Dronningestolen for at strække benene og få lidt at spise. Der blev også tid til at gå på jagt efter fossiler, og vi kunne da også hjembringe nogle små stumper vættelys. Efter pausen skulle vi så tilbage til Brunhoved. Det var en ret interessant øvelse, at komme i kajakken midt i brændingen neden for klinten, og det har uden tvivl ræret ret underholdende at iagttage for de tilstedeværende ting-findere, men det lykkedes efter et par nær-kæntrings oplevelser og nye ridser i kajakken, at komme af sted igen.

Endelig havde vinden lagt sig, så turen tilbage mindede om det vi havde forventet, da vi tog hjemme fra. Marsvinet fra udturen kom lige et smut forbi, som for lige at runde turen af og gøre den helt perfekt.

Efter at havde lagt kajakkerne på bilen kørte vi til Flinholm havn, hvor vi satte en overdådig frokost til livs på det lokale røgeri. De har en fantastisk fiske-buffet, som det kun kan anbefales at prøve!

Marlis fik en snak med nogle havkajak roere som havde taget turen til klinten fra Flinholm havn. Deres oplevelser med pålandsvinden, overbeviste os om, at det var det rigtige valg at sætte kajakkerne i vandet på nordkysten.

Og så gik turen tilbage til Hedehusene med en fantastisk kajak oplevelse i bagagen.

Finn Roer



De to billeder i bladet har Finn og Marlis bidraget med.

Det var egentlig planen at redaktøren ville skrive en længere beretning om sin sommerferie under titlen ”På strejftur blandt bjørne, pumaer og havkatter.” Den stort opsatte artikel skulle selvfølgelig ledsages af nogle af de 4000 fotos det er blevet i løbet af sommeren. Desværre har mængden af materiale fra læserne af bladet forpurret denne plan, så det må vendte til en anden god gang.

Lutter skønne mennesker!!!

Så var vi igen med på touren, altså Tour de Gudenå.

Og igen, som i de andre år, var det barskt, udfordrende, tålmodighedsstyrkende og ligeledes så himmelsk, når man passerede mållinjen. Turen i år var lidt anderledes end de foregående år. For holdet, der bestod af roerne Nikolaj, Klaus, Hanne, Finn, Hanne, Finn (mht. til navnegangene er der ikke tale om slåfejl ☺) og Marlis, havde kun en hjælper at gøre godt med, og det var Hannes brave mand Jens.

Jens fik derfor sit at se til med at være hjælper. Han skulle både dække Classic-ruten på 57 km og Maraton-ruten på 120 km i de to dage Tour de Gudenåen stod på. Dem der kender til Tour de Gudenå ved, at det at være én hjælper til to forskellige ruter er en 'mission impossible'. Så Nikolaj, det skønne menneske, rejste sig lørdag morgen ved morgenbordet på Silkeborg vandrehjem, og råbte salen op for at bekendtgøre, at vores hold manglede transport til Skanderborg, og fluks så meldte Hellerup kajakklub sig under fanerne og tilbød Finn og jeg, transport til Skanderborg. Så var logistikken for denne dag løst. Herligt ikke?

Her fik vi pyntet ”maraton-bådene” på behørig vis, idet formand Finn forærede mig en rulle lyserød gaffatape. Jeg insisterede på, at dette måtte være lykkens farve, og at Nikolaj også skulle gøre brug af denne underholdende og hyggelige gave da nummer skiltene skulle sættes på. (se også billederne på hjemmesiden!).

Da vi, rimelig udmattede efter at have taget kampen op med Mossø, der absolut skulle vise sine skummende store tænder, ankom til depotet i Ry, fandt vi frem til vand og den tiltrængte gode varme suppe, brød og bananer. Dette var dog ikke helt uden forhindringer, for køen til de eftertragtede wc'er, og dermed også drikkevand, var lang hos herrerne. Men mod al forventning var køen til damernes wc kort, hvilket min skønne Finn faldt for. Her øjnede han en chance for hurtigt at kunne få fyldt vores drikkesystemer op med vand (og hilse på damerne ;-)). For dem der ikke kender til Tour de Gudenå løbet, så gælder det om, at være skarp i pauserne ved depoterne, fordi der er afsat et bestemt antal minutter til pausen i hvert depot. Denne tid bliver modregnet i ens samlede resultat. Så det gælder om at blive færdig i en fart. Men det kunne vi glemme alt om. Med alt det vi skulle nå, kunne vi lige så godt tage det helt roligt☺. Efter at have indtaget den fornødne forplejning, mødte vi Nikolaj, der også var nået frem til Ry. En kort 'pyha-udveksling' blev det til, og så måtte han også se sig om efter forplejning. Vi mødte også den skønne holdle-

der fra Hellerup Kajakklub og hun påstod, at vi så ret friske ud. Dette gav mig gejsten til at ro videre, så lidt skal der faktisk til. Finn tog et situationsportræt af os, og jeg ved ikke om det så yderst kuriøst ud eller noget der grænsede til vanvid, for en opmærksom dame der passerede os, tilbød sin hjælp med dette projekt. Tænk at der midt i al dette kaos af kajaker, roere, hjælpere og små tilfældige bunker med forplejninger findes mennesker, der har overblik og overskud til at tage billeder af andre end deres egne. Fantastisk!

Efter en voldsom tur fra Ry til delmålet i Silkeborg, i guder hvor var der også gang i den på Julsø, blev vi heppet i mål af vores egne skønne klubmedlemmer og dernæst båret ud af båden. Jeg var bare så færdig, så det var himmelsk at møde de meget friske Classic-roere. Det kan ikke beskrives med ord, hvor dejligt det var omsider at være kommet ”hjem”. Midt i al denne pusten og stønnen roede Nikolaj forbi, han var frisk nok til at råbe os alle op, og kom så storsmilende og fuld af overskud til kajen ved Silkeborg vandrehjem. Næste gang skal jeg se efter, hvad han spiser til morgenmad, det kan være det hjælper på kræfterne.

Holdet havde reserveret pladser til os ved ristaflet, så vi inden spisningen kunne nå at nyde et guddommeligt bad. Og efter det så verden straks anderledes ud, så nemt kan det gå. Efter desserten var verden næsten i orden igen.

Kl. 20.45 blev lyset slukket og så kan jeg ikke huske andet end, at et vækkeur kl. 5.00 fortalte mig, at jeg endnu ikke var helt færdig med at ro, der ventede 73 km derude. Du godeste!

Men vejret var så mildt og dejligt denne morgen, at det nærmest hjalp mig med at komme af sted. Det fantastiske vejr holdt sig for øvrigt resten af dagen. Var det mon Gudernes undskyldning for lørdagens vejr?

Men stadigvæk skulle kabalen med én hjælper og transporten af 3 biler fra Silkeborg til Randers gå op, og det samtidigt med at Jens skulle assistere ved depoterne i Tange, Langå og til sidst i Randers. Der havde den kvikke Klaus fundet på en brilliant løsning, og sådan gik det til, at vi fik hjælp af Jens til at bære vores kajak ved depotet i Tange. Og oven i købet fik vi vores bil transporteret til Randers, så vi den efterfølgende dag kunne drage videre i bil til Tyskland på ferie. Herligt!

Jens stod således klar i Tange, klar til at slæbe båden op af vandet og bære den de 400 m hen til et godt sted at holde vores pause og til den forestående isætning. I Tange løb vi sørme også ind i den samme dame fra Ry, der igen tilbød at tage et billede af os. For efter at Jens havde hjulpet os med transporten af kajakken, skulle han være klar til at modtage Nikolaj. Imens skiftede vi det våde rotøj ud med noget tørt. Samtidig overvejede vi, om ikke det våde

tøj ville fylde og veje mere end, hvad vi egentlig havde lyst til at transportere med os de næste 40 km. Derfor spurgte vi nogle hjælpere, der stod ved siden af vores netop parkerede kajak, om ikke de ville påtage sig at tage vores våde tøj med til Randers. Det ville de godt, og det var igen så vildt dejligt!

Det viste sig i øvrigt, at den ældre kvindelige hjælper i sin tid har været med til at starte RFK op, verden er behagelig lille!

Da vi kom til Langå, var der igen nogle rigtig skønne mennesker, som sørgede for, at vi ikke kom galt af sted med pagajerne, da vi skulle i land og op på en mega høj, smal og kort bådebro. Men det der gjorde størst indtryk var, at høre disse hjælperes kommentar: ”er der ikke nogle her til at fortælle jer, hvor dygtige I er?”. Ja en lille smule medynk, eller rettere sagt anerkendelse for denne vanvittige bedrift det er at ro et maraton, var ligesom Epo for mig. Således mærkede jeg ikke de sidste 14 km. Og slet ikke de allersidste 6 kilometer, hvor vi havde selskab af en kiproer der var gået død, og havde hægtet sig på os halvdøde. Han havde dog stadigvæk tilstrækkelig overskud til at grine sammen med os, vildt gået!

Men ih, hvor var jeg glad for at se den blå bro i Randers og ih, hvor var det vidunderligt at se Klaus, Hanne, Finn, Hanne og Jens, der hjalp os ud af kajakken og høre dem sige, at vi var seje. Så var det lige som om de 120 km, som vi havde roet på de to dage, bare var en barneleg.

I målet stødte vi også på både ”fotografen” fra Ry og Tange og heldigvis også damen med vores våde rotøj. Herligt med alle disse skønne mennesker som gjorde det muligt for os at ro så tosset langt som til en Tour de Gudenå. Vi er meget taknemlige for dette. Herfra ikke mindst en stor tak til jer kære klubmedlemmer og især Jens. Uden jeres indsats, og på trods af jeres egen aktie i løbet, var det aldrig lykkedes. Og en suveræn stor tak til min kære mand for god stemning, ro og orden i båden - selvom at bølgerne var høje derude på alle disse vanvittige søer. Jeg vil ro hvor som helst sammen med ham - bare ikke sådan lige med det samme!!!

For en god ordens skyld vil jeg lige nævne, at jeg også blev glad for at se Nikolaj komme i mål i god stil i Randers, han klarede turen uden ekstra motor. Er det ikke sejt? Bølge!

Marlis 9. september 2012

Nicolai Larsen 12:11:32, Finn Roer Jensen Roskilde og Marlis Jensen 11:46:27, Klaus Rasmussen 05:40:36, Finn Pedersen og Hanne Rasmussen 05:42:59 og Hanne Schönherr 07:27:35

Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup tlf: 40567376
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde

Indlæg til medlemsbladet kan sendes til
ovenstående adresse eller email til:
karl.vejrup@gmail.com

Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigerer i indsendt materiale.
Underlødige og injurierende indlæg
kommer kun i bladet såfremt redaktøren
finder dem morsomme og relevante.

Bestyrelsen:
Formand: Finn Petersen 43717113
Kasserer: Aksel Hadberg 46367384
Best.medl. Mads Jakobsen 46359015
Best.medl. Tom Søndergaard 30386241
Best.medl. Finn Roer Jensen 46564499

På RFK.'s hjemmeside: www.roskildekajakklub.dk kan
læses flere oplysninger om klubben f.eks. vores love,
kontingenter, navne på instruktører, mail adresser osv.
Interesserede kan læse om klubbens instruktionskursus
for nybegyndere. Webmaster er Mads Jakobsen.

Roskilde kajakklubs kononummer i Nordea:
Reg nr. 2905 – Konto nr. 2551457098

Aktiviteter

27 oktober - Stander Strygning og fest... Vi starter med standerstrygningen med en rotur kl 14, stryger standeren kl 17 og begynder på festen ca kl 18. Se opslag i klubben eller kontakt Finn og Marlis for de nærmere detaljer

22 november kl 19:00 Gløggaften med foredrag. De nærmere detaljer er ikke redaktøren bekendt. Formanden har sikkert nogle planer, men hvis de glipper, kan redaktøren overtales til at medbringe 30 kg dykkerudstyr.

Nytårs roning...

Træningslokalet har fået nyt gulv og der laves lidt om... **Uden-dørs fodtøj er ikke længere tilladt i træningslokalet.** Lokalet er ikke færdigt endnu...men det bliver det...så i kan holde formen lidt vedlige der også.